



HALLO

*Ik laat zien wie ik ben
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik
(The Leader In Me)*

Nieuwsbrief nummer 4 – 2020/2021 – 18 december 2020

Belangrijke data

18-12: Om 12.00 uur start kerstvakantie.

04-01: Uiterlijk vandaag ontvangt u rooster voor de online lessen.

05-01: Start onlinelessen

12-01: Persconferentie minister-president Rutte. Hoe lang blijven scholen fysiek gesloten?

Kerst tweeduizendtwillig

Beste ouders

Expres schrijf ik het jaartal voluit in de hoop dat het zo wat anders oogt en daarmee ook anders voelt.

2020 of tweeduizendtwillig

Ik vrees dat het geen verschil gaat maken.

Het is gewoon een feit; we sluiten een zeer bijzonder jaar af.

Hoe je het ook schrijft;

Uitgedrukt in cijfers, kort en bondig.

Of uitgedrukt in vele letters, als de startregel van een gedicht.

Dit jaar is beschreven in cijfers en letters.

Er zijn berekeningen en grafieken gemaakt en er is veel geschreven.

Verschillen in de maatschappij werden soms pijnlijk zichtbaar.

Verschillen in opvattingen wat goed is, wat nodig is.

Maar hoe dan ook, het jaar is bijna voorbij en het wordt kerst!

Te midden van alle meningen en overtuigingen over wat nodig is om de pandemie te bestrijden, worden de kerstlichten over de gehele wereld ontstoken.

Want we willen blijven vieren met elkaar.

Stil staan en samen komen, wellicht op adem komen.

Stil staan en op adem komen, dat gaat misschien dit jaar nog net lukken.

Het samen komen zal anders zijn dit jaar.

Geen kerstviering met ouders dit jaar. Wel prachtige sterren op de ramen waarop de wensen, de verwachtingen staan geschreven van onze gezinnen.

Ik hoop dat het maken van de ster al een moment van stil staan is geweest.

Want waar hoop jij op en wat wens je de ander en jezelf toe?

Wat staat er op jouw ster?

En wat staat er op de mijne?

Graag neem ik jullie mee in mijn gedachten;

Kerst, ik denk direct aan de geboorte van het kind Jezus.

In mijn protestante opvoeding was kerst het feest van Jezus, de bevrijder die ooit alles goed zal maken.

Het licht, geboren in de donkere kerstnacht.

Door de loop van de jaren is mijn beeld van Jezus veranderd.

Toch blijft kerst het feest van de geboorte van het Kind.

Maar of Jezus alles goed zal maken dat betwijfel ik.

Bewust schrijf ik Kind met een hoofdletter, want een kind staat voor mij symbool voor levenslust, dichtbij jezelf zijn, puurheid, verwondering, nieuwsgierigheid.

We hebben ons dit jaar vaak verwonderd.

Meestal niet de verwondering van een Kind, maar de verwondering van een volwassene.

Wat zou het toch mooi zijn als we deze kerst op zoek gaan naar het Kind in onszelf.

Vol levenslust ons laten verwonderen over al het mooie en goede wat er gelukkig ook nog is.

En dat we dan uit volle borst kunnen zingen: "Er is een Kind herboren!"

Op mijn ster staat:



Het team van de Biezenkamp wenst u en uw gezin hele goede kerstdagen en een speels 2021!

Jolanda Kleinjan

Een muzikale kerstgroet



Via <https://youtu.be/ohdq18qDkWc> kunt u onze muzikale kerstgroet zien.

Het betreft een tijdelijke link. We verzoeken u om in besloten kring van de video te genieten.

De video is tm 2^e kerstdag te bekijken.

We wensen u veel plezier.

ingezonden berichten

OLIEBOLLENACTIE

Steun het Ruilhus en bestel een bol!

Het Ruilhus verkoopt met oudjaar weer overheerlijke oliebolletjes en appelbeignets.

Prijs: tien stuks voor € 7,50 of € 0,80 per stuk.

Zo help je mee om speelgoed een tweede leven te geven!



Je bestelling kun je op oudejaarsdag laten thuisbezorgen of zelf ophalen tussen 10.00 en 14.00 uur bij M'ijsjes aan de Rijksstraatweg.

Bestellen kan via 06 442 159 73.

Geef via voicemail of WhatsApp door:

- hoeveel oliebolletjes en hoeveel appelbeignets je wilt;
- of je ze bezorgd wil hebben en zo ja, op welk adres;
- of je ze ophaalt en zo ja, op welke naam.

Bij bezorging graag contant en gepast betalen.

Ook zonder bestelling kun je op oudejaarsdag bij M'ijsjes terecht, maar wees er snel bij, want op = op!