



# HALLO

*Ik laat zien wie ik ben,  
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik*  
(The Leader In Me)

## **Nieuwsbrief nummer 5** **schooljaar 2019-2020** **20-12-2019**

### **Belangrijke data**

- 20-12 Vanaf 12.00 uur Kerstvakantie.
- 6-01 School start weer  
Tijdens deze week hoofdluiscontrole.
- 7-01 Spreekuur Marianne v.d Kruis (GGD)
- 15-01 Leerlingenraad
- 21-01 Vergadering Medezeggenschapsraad.
- 23-01 Start nieuw kangoeroethema

### **Kerst 2019**

Heilige chaos

Ik had een vriend (of moet ik zeggen ik heb een vriend?) Hij is namelijk helaas overleden maar regelmatig deel ik nog stukken van mijn leven met hem. Misschien net als u, hij was een bekende in Beek. Zondag moest ik bijvoorbeeld aan hem denken. Ik was in de kleine Bartholomeuskerk, hij was daar predikant. Ik luisterde naar prachtig gezongen kerstliederen door ons koor van ouders. Een moment van rust in alle drukte en hectiek voor de kerst.

Toen mijn dochter nog klein was, kwam ik regelmatig in dat kerkje, ook met kerst. Op kerstochtend mocht ieder kind verkleed als kerstfiguur meespelen aan het kerstspel. Er was geen duidelijke rolverdeling. Zo kwam het voor dat er soms drie Maria's waren, geen Jozef, wel drie poppen in de kribbe. Andere jaren waren er juist geen Maria's, we zorgden dan zelf voor een kind Jezus in de stal. Het was ieder jaar weer prachtig en ontroerend, het kerstverhaal werd verteld en de kinderen zorgden voor een levendig kerstspel. Voor ieder kind was er een eigen rol. De meeste mensen vonden het mooi. Maar ieder jaar waren er ook kerkgangers die het te rommelig vonden. Kan dat namelijk wel; "Geen Jozef? En er waren toch drie koningen? En wat doet deed de verklede kerstboom eigenlijk in de stal?" Mijn vriend, de predikant, moest er om glimlachen en noemde het heilige chaos. Hij wist uiteindelijk altijd een kern van het kerstfeest, in deze chaos, helder te krijgen.

Heilige chaos. U kent het vast ook wel. Die momenten dat er veel hectiek is in je leven, in je omgeving en toch ervaren dat er een kern is waar het om draait, een soort van rustpunt.

Terugkijkend op dit kalenderjaar kennen we op De Biezenkamp ook momenten van chaos. En soms is het zoeken of die chaos ook wel heilig te noemen is. Er wordt wel eens gezegd dat een school de maatschappij in het klein is. Prachtig oefenterrein voor uw zoon of dochter met soms lastige situaties;

- Een ruzie in de bouwhoek, stagnatie in de bouw. Met bemiddeling van de leerkracht wordt er dan toch weer een plan gemaakt hoe het verder kan zodat er een win-win-situatie ontstaat en de bouw weer opgepakt kan worden. Soms ook geen win-win, maar teleurstelling en wat is er dan nodig om die teleurstelling een plekje te geven.

- Groepsvorming in een klas, buitensluiten van anderen, verdeeldheid, een vorm van polarisatie. Vervolgens met elkaar in gesprek gaan over wat er precies gaande is, wat maakt dat iemand of een groepje niet mee mag doen? Wat zijn de waarden in deze groep? Delen we deze of is er verdeeldheid? Willen we dit of moet het anders?

- Rotzooi op het schoolplein, de restanten van het tussendoortje niet in de prullenbak maar tussen de struiken, verontreiniging van de leefomgeving. Leerlingen die het niet lijken op te merken en anderen die verontwaardigd reageren omdat we toch zuinig moeten omgaan met het milieu.

Steeds zoeken naar de kern en daarmee naar oplossingen voor deze vraagstukken.

Ook een moment van een soort van chaos is de start van de dag. Drukke in de gangen, op het schoolplein, op de weg rondom de school. Irritaties over het wel of niet parkeren van auto's, leerlingen op fietsen, ouders met kinderwagens, honden op het schoolplein. De deuropening van het lokaal te smal. Daarin staat de leerkracht en probeert ieder kind te zien, te ontmoeten. Want die ontmoeting, het zien van ieder kind, is de kern.

Over een paar dagen vieren we kerstfeest. En het zal vast een heilige chaos worden in veel van onze gezinnen. Drukke, gezelligheid, ontmoetingen. Maar wat is de kern van dit feest? Voor de één is dit misschien de saamhorigheid, voor een ander is het een feest van vrede, voor weer een ander de geboorte van Jezus.

Wat de kern ook is. Het team van de Biezenkamp wenst jullie toe dat de kern centraal zal staan.

Voor ons op De Biezenkamp is de kern het kind. Het kind zien met alles wat hij of zij nodig heeft zodat het vrede heeft met zichzelf en de omgeving en zijn of haar eigen rol mag innemen.

Wij wensen u en uw gezin een heerlijke heilige chaos toe!



## Ingezonden berichten



**GRATIS**

# SPORTINSTUIF

voor alle basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar

**DONDERDAG 2 JANUARI 2020**

**09:30 tot 12:00 uur**

**SPORTHAL KULTURHUS  
BEEK:**

**TURNEN • FREERUNNEN  
DANS • JUDO**



### Belangrijke Informatie

- Locatie Sporthal Kulturhus, Beek.
- Trek makkelijk zittende (sport) kleding en sportschoenen aan.
- Zaal open vanaf 9.15 uur, we starten om 9.30 uur.
- Let goed op je spullen! De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies.
- Deelname is gratis.

De Hazenkamp  
gym sports



K I N



Sportstimulering  
Gemeente Berg en Dal





# Het Ruilhus

## de speelgoedruilbank

Op **dinsdag 31 december 2019** verkoopt het Ruilhus weer heerlijke oliebollen en appelbeignets.

Ze worden verkocht vanuit de ijssalon van de **M'ijssjes** (Rijksstraatweg 128b, Beek)

Daar kunt u ook uw bestelling ophalen tussen **10.00 en 15.00 uur.**

Ook dit jaar kunt u er voor kiezen om de oliebollen te laten bezorgen.

De gehele opbrengst van deze actie komt ten goede aan het Ruilhus.

De kosten zijn **€0,80 per stuk en €7,50 voor 10 stuks**

Wilt u oliebollen en/of appelbeignets bestellen? Dat kan door onderstaande strook in te vullen en in te leveren vóór 29 december op Hildebrandstraat 14 in Beek of Wilgenlaan 15 in Beek. U kunt uw bestelling ook per mail doorgeven op: [ruilhus@hotmail.com](mailto:ruilhus@hotmail.com)

Betaling alleen contant

---

Naam.....

Adres.....

Woonplaats.....

Telefoonnummer.....

Wil graag....oliebollen

En....appelbeignets bestellen

Ik kom mijn bestelling ophalen/ Wil het graag laten bezorgen