



BASISSCHOOL DE BIEZENKAMP

The Leader In Me

Ik laat zien wie ik ben,

Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik

Nieuwsbrief nummer 3 schooljaar 2019-2020

Belangrijke data

- 12-11 Studiedag (leerlingen zijn vrij)
- 13-11 Ouders ontvangen via Parro uitnodiging om zich in te schrijven voor de oudergesprekken.
- 14-11 Algemene ouderavond in aula (19.30 uur)
- 19-11 Vergadering Medezeggenschapsraad (19.30 uur)
- 21-11 Oudergesprekken groepen 1 t/m 8
- 26-11 Oudergesprekken groepen 1 t/m 8
- 27-11 Vergadering oudervereniging (20.00 uur)
- 4-12 Spreekuur Marianne v.d. Kruis (GGD)
- 5-12 Sinterklaas op de Biezenkamp
- 6-12 Studiedag (leerlingen zijn vrij)

Algemene ouderavond donderdag 14 november

Zoals al eerder vermeld via Parro en de Hallo is er donderdag 14 november een algemene ouderavond.

Tijdens deze ouderavond zullen we met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen waar wij graag uw mening over horen zoals ouderbetrokkenheid, wat zijn uw verwachtingen over het aanbod van de school en hoe zorgen wij er samen voor dat een kind zich prettig voelt.

Dus U bent van harte welkom donderdag 14 november om 19.30 uur in de aula van onze school.

Oudergesprekken

Woensdag 13 november ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven voor de 10-minutengesprekken. Er zijn meerdere dagen gepland, in ieder geval, donderdag 21 november en dinsdag 26 november 2019.

Indien u een gesprek wenst kunt u inschrijven. Als u geen vragen heeft, of u heeft recent nog een gesprek gehad dan is het nu niet nodig om in te schrijven. Inschrijven is dus niet verplicht.

De uitnodiging voor inschrijven wordt via Parro verstuurd. U ontvangt een push-notificatie dat er een nieuw agenda-item in Parro staat.

Na openen van het agenda-item met de gesprekkenplanner kunt u per kind uit de beschikbare tijdstippen kiezen. U heeft de mogelijkheid om een notitie plaatsen om aan te geven wat u tijdens het gesprek wilt bespreken

Indien u zich voor meerdere kinderen inschrijft, moet u deze gesprekken niet strak na elkaar inplannen, maar rekening houden met een pauzetime van minimaal 10 minuten tussen elk gesprek. Dan hebt u voldoende tijd om te wisselen van lokaal waar het volgende gesprek plaats zal vinden. Om een tijdstip te kunnen kiezen wat u goed uitkomt, adviseren we u niet te lang te wachten met inschrijven.



Sinterklaas in Beek!

Op zondag 24 november komt de Sint aan in Beek! De Beekse intocht belooft weer een spannend spektakel te worden met veel Pieten. Rond 14.00 uur komt de Sint aan bij het Hofke om dan vervolgens met z'n allen in een lange stoet richting het Kulturhus te wandelen. De staf van Sinterklaas is kwijt. En hij kan hierbij wel wat hulp gebruiken. Hij zou het leuk vinden als alle kinderen uit Beek een mooie staf hebben. Daarom komt het Sint Nicolaas comité op 20 november op de Biezenkamp langs om de staf van Sinterklaas uit te delen. Versier deze zo mooi als je kunt en neem hem mee tijdens de intocht, wie weet win je wel een leuke prijs!

Sinterklaas wil jullie allemaal na afloop van de voorstelling een hand geven. Op de website www.sintinbeek.nl is handige informatie, zoals de route van de intocht te vinden.

Komt allen 24 november en neem je staf mee.



Ingezonden berichten

Sinterklaasfeest voor kinderen met autisme.

De Werkgroep Autisme Millingen (WAM) organiseert een prikkelvrij Sinterklaasfeest op zondag 17 november van 15.00 tot ongeveer 18.00 in de MOK in Millingen (adres: Chopinstraat 2, 6566DV Millingen aan de Rijn, ingang aan de Ravelstraat) Voor deze activiteit vragen we een eigen bijdrage van €1,00 per kind.

Dus alle kinderen, broers en zusjes, ouders en opa's en oma's uit de gemeente Berg en Dal die, wegens omstandigheden, graag prikkelarm Sinterklaas willen vieren (zoals kinderen met ASS en/of ADHD/ADD) zijn van harte welkom. Let op geef je wel op, want vol is vol. Opgeven kan via WAMillingen@outlook.com

Koffie, thee en ranja met cake wordt u aangeboden door de Werkgroep Autisme Millingen (WAM). Naast kinderen zullen de ouders van de Werkgroep Autisme Millingen (WAM) aanwezig zijn. Zij hebben allen ervaringen op het gebied van ASS-problematieken, en weten ermee om te gaan. WAM bestaat uit ouders van kinderen met autisme, ADHD/ADD, en wordt ondersteund door het Sociaal Team Kekerdome, Leuth en Millingen en Forte Welzijn.

Wilt u samen met uw kind komen meld u dan aan voor 13 november via: WAMillingen@outlook.com

Graag zien we jullie op zondag 17 november 2019

Groetjes
Werkgroep Autisme Millingen (WAM) & Forte Welzijn



Gelderland-Zuid

De jeugdverpleegkundige van de GGD op de basisschool

Misschien nog een beetje vroeg maar toch.... de boot is alweer onderweg 😊

Mag je liegen over Sinterklaas?

Als je je kinderen leert dat liegen niet mag, hoe zit het dan met de grote leugen over Sinterklaas? Ouders vragen zich af of ze hun kind niet belazeren en dat het schadelijk voor een kind kan zijn als het de waarheid achterhaalt.

Het kan immers een grote teleurstelling zijn voor kinderen en ze kunnen zich er heel akelig voelen dat ze jaren zijn gefopt.

Maar klopt dit wel of is het meer een zorg van ouders?

Het denken van ouders

Ouders denken en weten wat het verschil tussen wat echt is en wat fantasie is.

Soms herinneren ze zich het ongeloof en misschien zelfs wel boosheid toen ze erachter kwamen dat Sinterklaas niet bestond.

Het denken van het jonge kind

Jonge kinderen hebben een nog minder ontwikkeld besef van wat echt is dan oudere kinderen.

Wat ze zien is waar!

Dit betekent dat je je ter plekke kunt omkleden als Sinterklaas en op het moment dat die verkleedpartij voltooid is de peuters en ook nog veel kleuters je dan Sinterklaas gaan noemen, ook al hebben ze net de transformatie zelf gezien.

Iedere ouder herkent dit en weet dat je kinderen kunt foppen waar ze bij staan.

Kinderen stellen ook geen vragen hoe het kan dat de schoen gevuld wordt en hoe het kan dat de pakjes zomaar in de gang staan.

Voor een jong kind is het geen leugen, maar een waarheid dat Sinterklaas en zijn knechten 's nachts over de daken galopperen.

Wanneer ouders hun jonge kinderen gaan vertellen dat Sinterklaas niet echt is, kan het kind in verwarring raken omdat hij toch echt waarneemt dat het wel echt is. In de beleving van jonge kinderen kan alles. Dieren kunnen praten, jij kunt toveren en alles is wat het is.

De verandering

Het

mooie is dat je ieder jaar kunt volgen hoe ver een kind is in zijn ontwikkeling.

Het blinde geloof wordt op een dag nieuwsgierigheid want hoe kan het dat?

Een korte en voor het kind logische uitleg is voldoende om het geloof nog een jaartje vooruit te schuiven.

Een jaar later is daar de twijfel en zijn er meer vragen.

En dan komt het jaar van het inzicht. De twijfel heeft wortel geschoten en je ziet het inzicht dalen.

Het kind hoort nu bij de groten en kan meedoen met de groten om het feest voor de kleintjes in stand te houden.

Je zult merken dat je kind nu echt de kleutertijd voorgoed voorbij is en dat zijn denken zich vanaf nu steeds meer en beter ontwikkelt.

Wat kunnen ouders doen?

Wanneer ouders oprecht willen zijn voor hun kinderen, zouden ze ook kunnen bedenken dat alle sprookjes, verhalen en films ook fantasie zijn net als Sinterklaas waarbij de laatste gewoon uit het verhaal is gestapt.

Een film benadert dit al heel dicht en daarover zeggen we ook niet dat we liegen tegenover onze kinderen.

Beginnen kinderen te twijfelen en vragen te stellen, dan kan het handig zijn om eerst te vragen wat het kind zelf denkt. Je gaat dan mee in zijn wereld.

Bestaat die wereld eruit dat het kind nog gelooft dan beweeg je mee.

En bij de twijfel geef je eerlijk antwoord en vraag je verder.

Wanneer zo rond het zevende jaar de ontdekking steeds reëler wordt, maak het dan tot een belangrijke stap en het horen bij de groten. Het kind mag vanaf nu delen in het verhaal en zijn rol innemen van de grotere voor de kleintjes.

En wellicht het belangrijkste:

Gun je kinderen en vooral jezelf deze prachtige periode van magie en geniet van alle gedachtenkronkels en maak, doseer de spanning tot handzame proporties.

Een hele fijne voorbereiding naar het Sinterklaasfeest toe gewenst.

(bewerkt uit: blog kindercoach Tea Adema)

Misschien heb je meer vragen? Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, emotie, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, eten of advies over gedrag en gevoel van je kind.

Voor kleine zorgen en vragen om te voorkomen dat ze (te) groot worden!!

Bellen of mail gerust voor een afspraak.

Mijn spreekuur is op woensdag 4 dec. en 8 jan. van 8.30u-9.30u , kamer naast IB-er
(november is vervallen i.v.m de staking)

Met vriendelijke groet,

Marianne van der Kruis-Sand, Jeugdverpleegkundige

T: 088-1447111 (bereikbaar van 8.00u-17.00u)

06-10069335

E: mvanderkruis@ggd gelderlandzuid.nl

Werkdagen: di,wo en donderdag

